



## SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2020

Wij zullen 2020 niet snel vergeten door de wereldwijde problemen rond het COVID-19 virus. Ook de Vrienden begonnen welgemoed aan het nieuwe jaar, de jaarlijkse bijdragen van onze leden werden ontvangen en die maakten dat wij plannen voor leuke activiteiten konden gaan maken. Wij starten met het honoreren van een wens, die wij aantreffen in de door ons geadopteerde wensboom. In februari gingen twee bewoners van het verpleeghuis, samen met hun verzorgers, gezellig een frietje en een kroketje eten in een Reeuwijkse cafetaria. Zo ziet u, het zijn vaak kleine wensen, die een groot effect hebben op het welzijn van de bewoners !

In de loop van dit jaar ontvingen wij bovendien een aantal mooie donaties tot een totaal bedrag van € 2510,-, die het mogelijk maakten met wat grotere uitgaven het wonen, werken en welzijn in De Reehorst te ondersteunen. Hierbij lag in 2020 wat meer de nadruk op het verpleeghuis, te meer daar ook de herhaalde oproepen in het kwartaalblad aan bewoners van de aanleunwoningen geen wensen of reacties opleverden.

Helaas moesten wij in 2020 afscheid nemen van onze penningmeester Hans Lammers. Hij overleed plotseling op 7 maart en wij verloren in hem een aimabele en betrokken bestuurslid. Voor zijn functie als penningmeester vonden wij gelukkig Martin Hendriks bereid zitting in het bestuur te nemen. Martin is eveneens lid van de Cliëntenraad.

Toen werd het half maart en alles viel stil in Nederland. Een intelligente lockdown vanwege het hoge aantal besmettingen door het coronavirus werd van kracht en Verpleeghuis De Reehorst moest haar deuren sluiten, de wensboom stond werkeloos te wachten, familie en vrijwilligers konden niet meer op bezoek komen. Er werd vrijwel wekelijks muziek in de tuinen van De Reehorst ten gehore gebracht, waaraan soms ook de Vrienden hebben meebetaald en waaraan de bewoners van zowel het verpleeghuis als de aanleunwoningen plezier beleefden. Gelukkig mochten de bewoners en medewerkers gezond de eerste coronagolf doorstaan en gloorde er in de zomer weer hoop op betere tijden.

In september werd op zeer bescheiden schaal en met inachtneming van alle maatregelen het 40-jarig jubileum van het verpleeghuis gevierd. De bewoners werden per etage door de Vrienden verrast met een mooie gemeenschappelijke attentie, zoals draagbare DVD-spelers en een interactieve puppy. De dagbesteding kreeg een oven, waarmee zij gezellig koekjes en andere heerlijkheden kunnen bakken. De ruim 100 medewerkers wilden wij vooral ons grote respect betuigen voor de enorme druk, waaronder zij zonder mopperen hun werk, met alle beschermende maatregelen, tijdens de coronapandemie moesten (en nog steeds moeten) verrichten. Zij ontvingen een cadeaubon met de symbolische waarde van € 40, een gebaar dat zeer werd gewaardeerd.

Opnieuw werd het stil, we werden in midden september getroffen door een tweede golf besmettingen door het COVID-19 virus en ditmaal had het grote gevolgen voor de bewoners en medewerkers van verpleeghuis De Reehorst. Velen werden besmet en bewoners werden soms zo ziek, dat zij aan de gevolgen ervan overleden. Dit had een enorme impact op iedereen binnen en buiten de muren van het verpleeghuis.

Juist daarom wilden de Vrienden van De Reehorst graag aan het eind van 2020 een lichtpuntje voor alle bewoners en medewerkers betekenen. Er staat in de tuin aan de Dunantlaan ter gelegenheid van de decembermaand een prachtige lichtjesboom, die wij als stichting hebben geschonken aan De Reehorst. Een lichtpunt in de donkere dagen voor Kerst, eveneens ter nagedachtenis aan diegenen, die wij in de loop van deze maanden hebben verloren.

**Bestuur Stichting Vrienden van De Reehorst,  
Peter Tarnóczy, Martin Hendriks, Bep Stoppelenburg,  
Dikkie Trouwborst en Ria Reedijk.**

